

De meeste catechesemomenten zijn bedoeld voor ouders en kinderen, en gaan door voor alle kinderen van alle kerkplekken samen.

Het gebeurt dat er eveneens per kerkplek (in kleinere groep) een catechesemoment in de week doorgaat. Een korte of langere impressie vind je hier.

(De Pinte - Deurle – Zevergem – Latem)

Op 24 januari bezochten Mieke en ik met een 8-tal vormelingen Home Thaleia in De Pinte.

We splitsten de groep in twee om zo om beurt zowel de woongemeenschap in het Nachtegallenpark als ook -na een korte wandeling- het atelier in de Groenstraat te kunnen bezoeken.

We kregen een rondleiding door bewoonsters Anna en Sabrina die ons het een of andere vertelden over het leven in Home Thaleia.

Om het werken meer te scheiden van het leven in de woongemeenschap werd jaren geleden het Groenhuis opgericht waar nu sindsdien het atelier gevestigd is. Daar wordt van alles gemaakt, bv. kaarsen, zeep en douchegel, maar ook pampertaarten, versierde kaartjes en kleine, handgebreide cadeautjes.

We danken de bewoners en begeleiders van Home Thaleia voor hun gastvrijheid en bereidwilligheid om ons inzicht te geven in hun leven en werken en eveneens bedankt aan de vormelingen die geïnteresseerd hebben deelgenomen.

Catechist Petra



Woensdag 13 maart kwam een groepje vormelingen in de kerk van Deurle samen om palmpasenstokken te maken. Palm... wat? Inderdaad, palmpasenstokken.

Op veel plaatsen is deze traditie een creatieve manier om stil te staan bij dat oude verhaal van leven, dood en toch weer leven. Alle elementen en symbolen die gebruikt worden om zo'n stok te versieren komen uit het lijdensverhaal dat misschien zo ook weer eens kan worden gelezen en verteld.

De palmpasenstok vertelt dus het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus:

Het kruis: om eraan te herinneren dat Jezus aan het kruis gestorven is.

Brood: op de stok zit een broodje. Het brood verwijst naar het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak en deelde met zijn vrienden.

De haan: herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet. Voor de haan kraait zal Petrus Jezus driemaal verloochenen

Krans van 30 rozijnen: verwijzing naar de dertig zilverlingen die Judas krijgt na het verraden van Jezus.

Krans van 12 gedroogde vruchten of pindanoten: die staan voor de 12 apostelen, de vrienden die met Jezus het laatste avondmaal vieren.

Eieren, bloemetjes, gele strikken en linten: dat is een verwijzing naar Pasen, de vreugde, het leven sterker dan de dood, de nieuwe lente, het geloof dat het verhaal niet stopt met het kruis.

Groene buxustakjes: vertellen van de intocht, van palmzondag, van glorie en eer brengen.

Catechist Riet



Op 27 maart bezocht ik met een 5-tal vormelingen terug Home Thaleia in De Pinte. We kregen een rondleiding door bewoonster Patricia die ons niet alleen haar studio toonde, maar ook het een of ander vertelde over de geschiedenis van het gebouw en het leven in de woongemeenschap. Na het nuttigen van een warme chocomelk en een koekje verplaatsten we ons naar het atelier in de Groenstraat. Daar maakten we dan zowel kaarsen als ook zeep en kwamen we ook te weten dat er een moestuin en kippen zijn waarvoor zorg gedragen wordt. Het was al weer een leerrijke namiddag!
Catechist Petra



Vrijdagavond 19 april kwam catechist Leen in Zevegem met een groepje samen. Gezellig boven, in de kerk.



Woensdagnamiddag 24 april II. spraken we af met onze vormelingen om een bezoek te brengen aan het Sociaal Huis te Latem. Het Sociaal Huis (of OCMW van vroeger) is gelegen in het 'hart van onze parochie', naast de Sancta Maria basisschool. Medewerkers Annick en Jan verwelkomden ons eerst in de cafétaria van de Priesterage. Een 8-tal bewoners werden door ons verrast met een bezoekje.

Bij de koffie en gebakje konden onze vormelingen per 2 een 'babbeltje' doen met deze bewoners; dit onder de begeleiding van Annick en Jan.

Herinneringen van vroeger, levensverhalen, hobby's en al dan niet nog realistische dromen werden gedeeld. Mooie momenten – leerrijke ervaringen, zo bleek achteraf bij onze vormelingen.

Na dit bezoek trokken we ons terug in de vergaderzaal van het Sociaal Huis zelf voor een toelichting bij de werking van het OCMW / Sociaal Huis. De verscheidene taken van het Sociaal Huis werden hierbij besproken samen met Jan.

Samengevat kunnen we onthouden dat de taken én het nut van het Sociaal Huis bestaan uit 3 B's, zijnde de voorzieningen van : 1) Brood (basisvoorwaarde voor een 'goed' leven is immers voedsel/eten) , 2) Bed (woongelegenheid/onderdak) en 3) Bad (een goede verzorging). Dit zijn dan ook de kernopdrachten van het Sociaal Huis, die zowel voor de mensen ter plaatse, als voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen, uitgevoerd worden. Een mooi en dankbaar initiatief !

Deze (levensnoodzakelijke) voorwaarden tot een menswaardig bestaan, worden de dag van vandaag meer en meer belangrijk, ook in onze gemeente én daarbuiten.

Kortom : een ervaring rijker én stof tot nadenken bij wat/hoe wij hieraan kunnen bijdragen, ook al is dat maar iets kleins.

Dank voor de fijne namiddag aan de 2 medewerkers, de 8 bewoners, de 8 vormelingen, mede-catechiste Chantal en de mama van Aline.

Daan

