

Blijvende financiële steun, ook na 10 jaar vzw Pastor Edith Steinparochie

Nu 2023 op zijn eind loopt geven we zoals jaarlijks een nieuwsbrief uit. Dit is de 10^e editie van zo een nieuwsbrief.

Er is opnieuw financiële informatie door penningmeester Johan Decatelle en pastoor Piet schreef nav die 10 jaar een artikel.

Nog even voor de duidelijkheid: onze pastoor Sanne heeft een deeltijdse tewerkstelling bij onze vzw. Sinds 2019 is er aanvullend via het bisdom een deeltijdse tewerkstelling als 'parochie-assistent'.

Zo komt het trouwens dat dit najaar een stagiaire parochie-assistent op onze parochie landde. Hoe stagiaire Cindy -als slot van haar opleiding- de stage bij ons ervaart, daarvan lees je in parochieblad 46 (week van 15/11).

Misschien was je erbij toen we dit jaar Pinksteren vierden.

We deden dat met velen samen en in de openlucht. Het feest van die heilige en goede Geest vier je best in open lucht. Daar kan de Geest waaien.

Alles wat ten goede is mogen we heilige Geest noemen. En waarschijnlijk kan je Hem alleen zien en gewaarworden in wat mensen doen en laten. Zo laat Hij zich kennen.

Kerk en parochie bestaan bij gratie van -in de letterlijke zin van het woord- bestaan bij gratie van enthousiaste, begeesterde, geestige mensen. Mensen die klagen en zagen hebben de kerk nooit veranderd. Het zijn de anderen die zorgen voor een vernieuwde kerk.

Vrienden , we zien dat hier bij ons: zo'n kerk en zo een parochie valt niet uit de hemel maar is het resultaat van Pinkstermensen. We mogen er samen dankbaar om zijn .

Eén van die mensen hebben we op Pinksteren eens wat meer in de bloemen gezet. We deden het niet omdat we zouden moeten, eerder omdat we het niet konden laten.

Sanne is hier nu 10 jaar aan het werk in die kerk -alhoewel ik beseef dat 'aan het werk' een verkeerde woordkeuze is. Ze deed het al veel langer, en wat ze doet en laat is heel wat anders dan 'aan het werk zijn.' Kerkwerk is geen nine-to-five job.

Ze doet dat op haar eigen wijze: bescheiden en authentiek, aanwezig en vriendelijk, laagdrempelig en getuigend, uitnodigend en waarachtig, biddend en handelend, in woord (het gepaste woord) en in daad, bedreven en gedreven, teder en zacht, van veel te vroeg 's morgens tot veel te laat 's avonds...

De Geest kan je alleen zien daar waar je vaststelt wat Hij in mensen doet.

Zo gaat het verhaal verder....: dankzij de steun van velen, dankzij veel vrijwilligers ook die samen Kerk en parochie vormen. Bedankt.

Piet

Zoals vorige jaren, werd ook in 2022 ons vzw-project financieel gedragen door de vele giften van particuliere sympathisanten en verenigingen. Daarnaast kunnen we ook terugkijken op een schitterend benefietconcert met Florestan & Ludovic Bataillie in de kerk van De Pinte. In 2022 resulteerde dit alles in ruim **€ 29.500** aan ontvangsten. Naast ontvangsten zijn er ook uitgaven. Deze bedroegen **€ 38.500** en hebben vooral betrekking op het geheel van de loonlast van onze pastor. 77 % van de uitgaven werden zo gedekt door eigen inkomsten, zijnde: giften. Het verschil wordt bijgepast uit parochiale middelen.



De vzw, die geen toelagen of subsidies ontvangt, is oprecht dankbaar. Samen dragen we op die manier onze verantwoordelijkheid voor onze parochie Edith Stein.

Ook in 2023/2024 blijft onze vraag om de vzw te helpen, hoe klein uw bijdrage ook is. We grijpen daarom deze jaarlijkse nieuwsbrief aan als oproep om uw engagement verder te zetten, of dit in alle vrijheid te (her)overwegen.

Stortingen kunnen op rekeningnummer BE78 8921 3560 6086 met vermelding pastor.

Van harte dank.

Johan namens de vzw